

Leren

zijn

wie je worden wil



Gelukkig zijn met wie je bent,
en van daaruit verder groeien
Zo groei je een heel leven lang

Wie ben jij?

Ben je behulpzaam, zorgzaam en lief?
Of ben je juist hartstikke creatief?
Wij gaan je helpen te ontdekken wie jij bent.
En wie je graag zou willen worden.
Wat heb je nodig om verder te groeien?
Niet in centimeters maar als persoon.
Want als mens blijf je altijd groeien.
Welke kracht wil jij versterken?
En hoe pak je dat aan?
Dat gaan we samen ontdekken
Zodat jij leert te 'zijn' wie jij graag worden wil.

Hoe leer jij het liefst?

Als je ontdekt hoe jij in elkaar zit, kom je er ook achter hoe jij het fijnste leert. We helpen je daarbij door leerstof op allerlei verschillende manieren aan te bieden. Zo ontdek je vanzelf wat jouw manier is. Leer je bijvoorbeeld het meest van instructies of puzzel je het liever zelf uit? Haal je informatie makkelijker uit tekst of uit een plaatje? Of werkt een creatieve opdracht voor jou juist heel goed? Je wordt steeds meer de baas over je eigen werk en bepaalt zelf hoe je leert. Als je de stof uiteindelijk maar kent en dat in een toets kunt laten zien. Want die toets is natuurlijk voor iedereen hetzelfde. Maar dat einddoel bereik je vanuit je eigen nieuwsgierigheid, je eigen kracht en je eigen talent. Wij gaan je daarbij helpen.

Hoe ga je om met gevoelens?

Op school draait veel om wat je weet en wat je kunt. Je leert lezen, schrijven en rekenen. Daar heb je de rest van je leven iets aan. Maar we willen je graag iets extra's meegeven. Daarom besteden we ook aandacht aan wat je voelt. Hoe ga jij bijvoorbeeld om met emoties? Hoe verplaats je je in een ander? Hoe werk je goed samen? Zo zorgen we ervoor dat je op alle gebieden slimmer wordt. Ook op het gebied van gevoelens en emoties. Want ook daar heb je de rest van je leven iets aan.

Waar word jij gelukkig van?

Geluk vinden we heel belangrijk op onze school. Want leren gaat nu eenmaal een stuk gemakkelijker als je je fijn voelt; als je gelukkig bent. Maar wat is geluk? Waar word jij gelukkig van? Wat heb je nodig om nog gelukkiger te zijn? Wat kun je daar zelf aan doen? Dat ga je ontdekken in de nieuwe gelukslessen. Wat je in die gelukslessen leert, kun je gebruiken in alle andere lessen. Ook op die manier leer je te zijn wie jij graag worden wil.

Hier in Eijsden liggen jouw 'roots'

Je wordt als mens voor een deel gevormd door de omgeving waarin je opgroeit. Waar liggen jouw 'roots'? Die zijn heel belangrijk voor wie jij bent. Daarom gaan we op pad in de directe omgeving van de school: we gaan wandelen in het Savelsbos of langs de Grensmaas. Verder gaan we af en toe op bezoek in de Bron en we besteden natuurlijk aandacht aan tradities zoals de Bronk en carnaval.

Wordt alles vanaf nu anders?

Nee, helemaal niet. We blijven voor een groot deel doen wat we altijd al deden: je leert hier alles wat je straks op de middelbare school nodig hebt. Het zijn de kleine dingen die het grote verschil gaan maken. Je merkt bijvoorbeeld dat je juf steeds beter weet welke werkjes goed bij jou passen. Je wordt vaker uitgedaagd om creatief te denken. Je wordt dus steeds meer een directeur over je eigen werk. Maar dat gaat stap voor stap. Heel rustig aan. We praten regelmatig met elkaar over deze verandering. Met jou en met je ouders. Want we kunnen veel van elkaar leren. Deze belangrijke stap zetten we samen!



Zijn wie je bent, dát is talent!

De dag dat je alle belemmeringen laat
Al het leren vanzelf gaat

Fluitend je dag begint
Gewoon omdat je het heerlijk vindt

Elke dag iets nieuws ontdekt
Lachend steeds van huis vertrekt

Uiteindelijk zijn kan wie je bent
Kun je spreken van talent